

Soldattorpet Kyrkeryd i Furuby

I utkanten av villabebyggelsen i Furuby, där Furuvägen slutar, ligger en liten röd stuga, Kyrkeryd. Enligt husförhörslängden 1885 benämnes huset för lägenhet. Troligen har det tidigare legat utmed gamla vägen Furuby-Risinge, vid Rakin, och flyttats hit. Ägaren hette Anders Sigfridsson född 1818 i Växjö och hans hustru Anna Stina Petersson född 1816 i Hemmesjö. Hustrun dog på Kyrkeryd 1888 av bröstsjukdom.

Därefter beboddes Kyrkeryd av ett par olika familjer. Männen i dessa familjer titulerades för arbetskarl, vilket innebar att de saknade fast anställning, tog de arbeten som för tillfället var tillgängliga eller mest lönsamma.

Familjen Strid flyttade in i lägenheten 21 april 1939. Johan August Karlsson Strid blev indelt soldat på soldattorpet nr 31 under Kårestad Knutsagård 1885 och flyttade till Stora Bjurbäcks- torpet under Hemset Norregård 1894. Hans första hustru Charlotta Gustava Håkansdotter dog 1899 efter förlossning. Han gifte sig sedan med Ida Johansdotter som blev mor till tvillingarna Gerda och Johan, födda på olika dagar, Gerda 3 juni och Johan 4 juni 1900. Hustrun Ida dog 1939 och soldaten Strid 1951. Syskonen Strid bodde kvar på Kyrkeryd därefter och Gerda dog 1977 och Johan 1986 på ett äldreboende.

Syskonen Strid levde under små omständligheter, Gerda var en duktig väverska och bidrog därigenom till försörjningen, hon var även behjälplig i hushållsarbeten. Johan var handikappad, hade begränsad rörelseförmåga men uträttade efter bästa förmåga vissa göromål inom byn. Kyrkeryd blev sedan försålt till Växjö kommun, det ansågs väl lämpligt eftersom det låg i direkt anslutning till villabebyggelsen.

Det stod oanvänt under några år tills Furubysnoan, som bildades 1976 och var i behov av samlingslokal gjorde en förfrågan hos kommunen att få disponera huset och 1981 upprättades ett nyttjanderättsavtal. Under de år Snoan disponerade huset gjordes en del underhållsarbeten. 1995 upphörde Snoans verksamhet, på grund av dålig rekrytering och huset stod åter tomt. Efter något år anmälde sig Hovmantorp-Furuby sig som köpare av Kyrkeryd.

Det tog några år innan kommunen kom till skott men den 1 oktober 1999 blev föreningen ägare till fastigheten. Det symboliska priset var 1 krona, därtill kom lantmäterikostnad på 13000 kronor. Huset var nu i stort behov av renovering, omläggning av tak samt nu skorsten i första hand.

För att finansiera och genomföra detta kallades representanter för föreningar i Furuby till ett samrådsmöte i Kyrkeryd 28 oktober 1999. De som deltog var Friluftsförbundet, Centern, Sockenlaget, Furuby byalag, Studieförbundet Vuxenskolan, Hembygdföreningen samt närmaste grannen Lars Petersson. Härvid beslutades att gå ut med en vädjan om ekonomiska bidrag samt frivilliga arbetsinsatser.

Anbud infodrades på taktegel från tre olika firmor, Lenhovda Järnhandel fick leverera Vittinge lertegel för 11 300 kr. för hemtransporten svarade Mikael Kungberg utan kostnad. Tegeltillskorstenen skänktes av Kent Christensen, då bosatt i Furuby. Under våren 2000 utfördes de planerade arbeten, skorstenen murades om och nytt taktegel lades på, allt genom frivilliga arbetsinsatser. Huset används numera ganska sporadiskt, Sockenlaget firar valborg och midsommar där, något föreningsmöte förekommer. Varje år, i augusti anordnar Hembygdsföreningen slättergille, med lie och en väldoftande höhässa vittnar om resultatet.

